

*Reportage Zien en gezien worden, dat willen ook politici tijdens Vlaanderens Mooiste. Maar campagne voeren? 'Daar zien de mensen doorheen.' Al kan een spandoek op een strategische plek geen kwaad.*

Van onze redacteur Yves Delepeleire

OudenaardeWanneer Joke Schauvliege (CD&V) het publieksdorp aan de meet in Oudenaarde betreedt, krijgt ze meteen een strijdvlag van de Vlaamse Volksbeweging in de handen gedruwd. Ze bedankt vriendelijk, maar duidelijk. Of dat een statement is? En of, zegt ze. 'De echte Vlaamse Leeuw herken je aan zijn rode klauwen.' En zo wordt de koers toch een beetje politiek.

Op Vlaanderens Mooiste is het voor veel politici een kwestie van zien en gezien worden. Dit jaar misschien nog wat meer dan anders, in de aanloop naar de verkiezingen. Ook op Twitter deelden politici gretig selfies. Al zijn ze het voor een keer roerend eens: vandaag gaat het niet over politiek, maar over de koers.

'Sommigen proberen er misschien politiek van te maken, door te tweeten dat dit de officiële Vlaamse feestdag is', zegt vice-eersteminister Alexander De Croo (Open VLD), die in het publieksdorp op de ene selfie na de andere moet. 'Maar ik kom elk jaar, en nooit gaat het op deze dag over politiek. Als de mensen iets van mij willen weten, is het wie er zal winnen. Op die ene man na, die me vroeg of de btw-verlaging op fietsen er snel komt of niet.'

'De mensen hun hoofd staat hier niet naar politiek', zegt Schauvliege. Zelfs haar ontslag is geen gesprekstuk meer. 'Mensen betuigen hun sympathie, dat wel. Zelf voer ik ook nooit opzichtig campagne op evenementen. Het is geen goed idee. Kijk rond, hier hangt een festivalsfeer.'

'Natuurlijk komen politici buiten om gezien te worden, en vandaag misschien iets meer dan anders', zegt Carina Van Cauter (Open VLD). 'Maar als je hier komt om campagne te voeren, zou je wel eens averechtse reacties kunnen krijgen. De mensen zien daar snel doorheen.'

We spreken haar voor en na de koers, want tijdens de wedstrijd heeft ze als voorzitter van de commissie vrouwenwielrennen van Belgian Cycling een aantal plichtplegingen, zoals de belofte voor vrouwen uitreiken. 'Mijn vader was renner, ook mijn zoon heeft gekoerst. Ik ben zo vaak naar de koers geweest, met wielen en drinkbussen. Maar uiteraard is het op een dag als vandaag mooi meegenomen als mensen je komen zeggen dat ze een verkiezingsbord van je in hun tuin willen plaatsen.'

Herman De Croo-gewijs

Tineke Van Hooland, op de zesde plaats van de Kamerlijst voor Open VLD, hoopt toch haar naamsbekendheid wat te vergroten door in het kielzog van Alexander De Croo te lopen. Ze heeft haar kaartjes met campagnefoto in de aanslag. Speciaal voor de koers heeft ze Herman De Croo-gewijs op plekken langs het parcours ook een bord geplaatst, met die andere Open VLD-kandidaat en ex-mountainbiker Filip Meirhaeghe. Hun slogan 'Suc6 in de koers' verwijst naar hun zesde plaats op de lijst.

'Als nieuwe kandidaat is het niet eenvoudig om wat bekendheid te verwerven', zegt Van Hooland. 'Ik kan veel van Alexander leren, hij is heel goed in de omgang met mensen. Maar ik dring me niet op. Als het tot een gesprek komt, vraag ik de mensen of ik ze mijn kaartje mag geven. Ik hoop dat ze daarna mijn standpunten opzoeken.'

'Dat is toch normaal', zegt Van Cauter. 'De allereerste keer dat ik voor het federaal parlement opkwam, stond ik dertiende op de lijst. Mijn vader is ooit wereldkampioen (op de weg bij de amateurs, red.) geworden met rugnummer 13. Op mijn naamkaartje stond zijn foto, en ik raakte verkozen.'

Ook Joris Nachtergaele (N-VA), eerste opvolger voor het Vlaams Parlement voor de N-VA-lijst in Oost-Vlaanderen, ziet zijn kans schoon. Op de Markt van Oudenaarde hangt aan een café een groot spandoek van hem en een andere kandidaat, onder de slogan 'Joris en Boris, op koers voor Vlaanderen'. Aan de Ladeuze in Maarkedal, waar hij burgemeester is, en langs de Koppenberg heeft hij nog twee borden geplaatst.

Stunt met bakfiets

'Een vriend stuurde mij een bericht dat Zdenek Stybar aan de Ladeuze lek is gereden. Mijn affiche is mooi in beeld gekomen. Ach, ik zou toch een domme politicus zijn om die kans niet te grijpen, als hier tienduizenden mensen rondlopen?' Maar ik val de mensen vandaag niet lastig met flyers. Ook voor mij is het feest.'

Zien en gezien worden was het zaterdag ook al voor Lander Wantens uit Aalst, op de Vlaamse lijst voor Groen. Hij reed de ronde voor wielertoeristen in een bakfiets, bestickerd met zijn foto. 'Ik heb het geld niet om overal afficheborden te plaatsen, en ik kom op tegen vervuiling. Dit leek me een origineel initiatief. Ik had alleen gehoopt wat meer gesprekken te kunnen voeren om mijn standpunten uit te leggen, in de bevoorradingszones of zo. Maar veel mensen staken hun duim op, en wensten me succes in mei. Ik ben zeker gezien.'

Blz. 20-21 berichtgeving.

